

# Vertelschets 34.1: De ware Wijnstok

## BEGINZIN

We behandelen dit bijbelgedeelte met een bijbelleesles. Zorg dat alle kinderen mee kunnen lezen in een eigen Bijbel of maak printjes van de tekst (in een groter lettertype) en de vragen. Lees steeds het aangegeven vers en bespreek met elkaar de vragen.

## BIJBELLEESLES

### Lees de laatste zin van Johannes 14

- Wie zegt dit?
- Tegen wie wordt dit gezegd?
- Waar zijn ze op dit moment? Kijk maar terug naar het begin van Johannes 13.

### Lees Johannes 15:1

- Wie is hier aan het woord?
- Wat is het werk van een Landman / Wijngaardenier?

### Vers 2

- Wat is een rank?
- Welke vruchten groeien er aan een rank?
- Wat gebeurt er met de ranken die geen vrucht dragen?
- Wat wordt bedoeld met het reinigen van de rank?

### Vers 3

- Over welk woord gaat het hier?
- Hoe kunnen de discipelen rein zijn?
- Welke discipel was er niet rein?

### Vers 4

- Wat gebeurt er met een rank die niet vast zit aan de wijnstok?
- De Heere Jezus bedoelt iets met dit beeld; het is een voorbeeld. Wat betekent het?

### Vers 5

- Wat gebeurt er als je in de Heere Jezus blijft?
- Hoe doe je dat, blijven in de Heere Jezus?
- Welke woorden in dit vers vind je het belangrijkste?

### Vers 6

- Waarom zou de wijngaardenier de ranken zonder vrucht verbranden?
- Wat gebeurt er met mensen die niet in de Heere Jezus blijven, die niet in Hem geloven?

- Welke belangrijke les leer je hieruit?

#### Vers 7

- Hier spreekt de Heere Jezus weer over Zijn woorden. Wat moeten we daarmee doen?
- Waar kun jij Zijn woorden lezen? En wat doe je daarmee?
- Wat zegt dit vers over bidden?

#### Vers 8

- Net zoals de wijngaardenier blij is met veel druiven in zijn wijngaard, is de Vader blij met mensen die veel vrucht dragen. Daar wordt Hij door verheerlijkt. Wat betekent 'verheerlijkt'?
- Noem eens wat voorbeelden van de vrucht die in je leven te zien is als je in de Heere Jezus gelooft.

#### SLOTZIN

Als je in de Heere Jezus gelooft, ben je als zo'n rank die verbonden is met de wijnstok. Zelf kun je niet voor vruchten van geloof en bekering zorgen, maar dat geeft de Heere. Vraag Hem er maar om! Er komt vrucht in je leven omdat je met de Heere Jezus leeft. Dan heb je Hem lief en dan heb je Zijn Woord lief. Dan wil je graag doen wat God zegt en dan leef je tot Zijn eer. Niet alleen en niet zelf, maar door het werk van de Heilige Geest in je hart. Dat is een rijk leven, tot eer van God de Vader!

En wat is het belangrijk om in Hem te geloven. Want anders ben je als zo'n rank die verdort en verbrand wordt. Dan leef je zonder de Heere Jezus en dat is het armste wat er is!

Daarom zegt de Heere Jezus hier ook tegen jou: Blijf in Mij!